

## **Thuis in de Tuin! 9 oktober 2010**

Het is een prachtige zonnige nazomerse zaterdag en ik ben op weg naar Druivenkwekerij Nieuw Tuinzigt aan de Zwethkade- Zuid 45 in Den Hoorn.

De wind strijkt langs mijn gezicht, het zonnetje glimlacht mij toe, wanneer ik op mijn fiets over de brug van de Zweth rij en buiten op het terras voor de Bonte Haas zie ik dat de mensen genieten van het mooie weer met een drankje en een ontspannen praatje. Vele mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep: kom op de fiets, lopend of met de boot! Toen ik op plaats van bestemming bij Nieuw Tuinzigt kwam stonden vele fietsen tegen de kassen geparkeerd. Een draaiorgel bij de ingang van de kassen zorgde voor gezellige Hollandse muziek.

Binnen in de serre stonden tafels klaar en daar werd volop gebruik van gemaakt en de versgezette koffie en versbereide druivenschuitjes waren niet aan te slepen!

Hilde en Arnold Jansen stonden de mensen met vragen en informatie te woord. Het sympathieke echtpaar zet zich al jaren samen met het gezin in voor het behoud van de o, zo vertrouwde en met liefde en zorg gekweekte nationale streekprodukt: de Westlandse druiven.

Gekoesterd alsof het blauwe- en witte parels zijn. Men mocht een kijkje nemen in de kassen naar o.a. de prachtige trossen blauwe Frankenthalers en de witte Muscaat van Alexandrië.

In de kassen was er tevens een gezellige streekmarkt en vele verse producten zoals: jam,sappen,groente,fruit,brood,kaas,honing en snoepgoed, alles ambachtelijk en met veel zorg bereid waren te koop. Men mocht ook van sommige lekkernijen proeven.

Bij de uitgang werden de druiven van Nieuw Tuinzigt verkocht, daar werd gretig gebruik van gemaakt. Ik kocht een tros witte Muscaat van Alexandrië. Onderweg naar mijn fiets plukte ik voorzichtig een paar druifjes van de tros. Het was een ware smaaksensatie, zo zoet,vol en rijp van smaak. Heerlijk!

Ik sloot mijn ogen en in een flits was ik weer terug in 1957 toen ik als klein meisje van 2 jaar meeding achterop de fiets van mijn moeder die toen net weduwe was geworden naar de tuin om druiven te krenten aan de Noordweg. De sfeer,de geur van warme vochtige aarde en liefde héél véél liefde proefde ik in de druiven. Een hoog schel geluid van een rinkelende fietsbel bracht mij terug naar het heden. Wat 'n geluk dat er nog steeds van die heerlijke druiven gekweekt worden.

Beste Hilde en Arnold jullie verdienen alle roem voor het alom geliefde streekprodukt: de Westlandse druiven. Het verleden blijft zo levend!

Dank je wel voor de fijne middag!

Vriendelijke groeten

Ria Brekelmans van der Burg (moeder van Mark en Linda)